



Sjunde januari-traditionen består

När vi dansade på Riddarhusets parkett i januari 2020 hade vi endast hört de första ryktena om ett virus som hotade att spridas till en pandemi. Två månader senare stängde även Finland sitt samhälle och vi alla lärde oss att hålla avstånd, använda munskydd – och stanna hemma. Och medan pandemin härjade vidare, blev det klart att även den anrika årliga traditionen av en Sjunde januari soaré som ett ljus i vintermörkret skulle få ge vika i januari 2021. Vi var mitt i en nästan obegriplig och aldrig förut skädd världsomfattande hälsokris.

Sjunde januari-traditionen började i Viborg år 1835 då hovrättsn Sofia Örn grundade Der Freuen-Verein, och redan i januari 1836 ordnades en "suuri ja kaunis maske-raadi" som var startskottet till vår soarétradition. Festen utspelades de första decennierna just som en maskerad med tillhörande barnfest, och mot slutet av 1800-talet tog teater och sång mera utrymme på scenen. Men oberoende av form och innehåll har avsikten alltid varit ett ärligen återkommande välgörenhetsvenemang.

Det har dock funnits tider som förorsakat uppbrott från den regelbundna traditionen. Under 1800-talet saknar vissa år dokumentering, men troligen förekom festen ändå i någon form varje år. Det första egentliga undantaget torde ha varit det första krigsåret 1915, då det inte finns några tecken på att en fest skulle ha ordnats. Däremot kunde kriget inte hindra Fruntimmersföreningen för att återuppta arrangemangen och se till att traditionen löpte vidare från år 1916 framåt,

även genom självständighetskampen och den ödesdigra spanska sjukan – ända tills den sista "Januaribalen" ägde rum den 7 januari 1939 i Rådhusalen i Viborg.

Krigsåren 1939 till 1944 medförde utöver uppbrottet från festtraditionen även den förkrossande förlusten av den älskade staden. Viborg förvandlades en barndomens, släktbandens och minnenas stad. Nu blev det ännu viktigare att hålla fast vid

stadens arv och värderingar. Redan i januari 1945 återupptogs Sjunde januari-traditionen i liten skala i hemmiljö – med bekant festutstyrelse och välgörenhetslotteri – och efter två fester i detta format övergick tillställningen åter till ett större evenemang på en festlokal år 1947.

Festerna har sedan dess ordnats regelbundet i Helsingfors. Det förekom några undantag på 1980-talet, då festen år 1985 byttes ut mot en

kryssning till Viborg, samt år 1987 som också blev ett mellanår, men utöver det har festen ordnats ärligen. Tills pandemin.

I skrivande stund börjar samhället öppna sig och livet återgå till det normala. Jag vet inte nu hur läget ser ut i januari 2022, men jag hoppas innerligt att jag med denna text når, utöver våra trogna prenumeranter, också några läsare som köpt Wiborgs Nyheter mitt i soaréns vimmel, bland sång och musik och

god mat i gott bordssällskap. Men hur det än går, nu och i framtiden, vet vi att vår Sjunde januari-tradition alltid tar sig igenom svåra tider och blomstrar igen, våra minnen och vårt Viborgs arv till ära.

Marie Salenius
ordförande

Föreningen 7 januari rf

Källa: Emer Silius: 7 januari soiréen 1836–2010 (Tyrgilsmuseet rf & Föreningen 7 januari rf, 2010)

Till förmån för hemmet för värlösa barn
föreläsningar
Fruföreningen i Wiborg
Onsdagen den 7 januari 1903
kl. 7 e. m.
i Rådhusalen
En
Soirée
med Allegrilotteri och Dans
samt
Teaterföreställning
vid hvilken uppföres
Fågel Blå.
Sågspelet i 3 akter af Z. Topelius.
Entree biljetter till salen 3 mk. för herrar, 2 mk. för damer och 50 pti för skoleungdom. Entrée till Teatern: Läsnstolar, Parterre och 1:sta radens loger 2 mk., Parterreloger 1 mk. 50 pti, andra raden 1 mk. Biljetter (endast kombinerade) säljas i teaterns kassa onsdagen den 7 Januari från kl. 10–2 samt från 1/7 vid ingången till Rådhusalen.
Obs! Icke flere än 10 biljetter utlemnas på en hand.
Charlotte Mielck. Adèle Wolff.

Annons i Wiborgs Nyheter 7.1.1903.

Årets wiborgare 2021

Marie Hackman – handelshusets härskarinna

Sistlidne lördag den 2 dennes aften å Herttuaala gård i närheten af staden enkekonstulinnan Marie Hackman uti den respektabla åldern af 89 år och 7 månader. Den afidna var grundarinnan till Wiborgs, törhända hela Finlands solidaste handelsfirma och följde ända till sednaste tid med ett hos sitt kön sällspordt interesse med husets affärsgång. Hon efterlämnar ej mindre än 28 bröstarfvingar, nemligen: en son, 12 barnabarn och 15 barnabarnsbarn, af hvilka sistnämnda några redan äro fullväxta.



Marie Hackman år 1821,

Notisen i Wiborgs Tidning den 6.9.1865 sammanfattar ett märkligt livsöde, kvinnohistoriskt, industrihistoriskt och lokalhistoriskt. Marie Hackman var född Laube, i Viborg år

1776. Hennes giftermål med den från Bremen inflyttade Johan Friedrich Hackman 1799 förenade de två köpmannasläkternas förmögenhet och inflytande och blev grunden för det Hackmanska handelshusets stora och mångförgrenade expansion under hela 1800-talet.

Efter makens oväntade död 1807 ställde sig Marie Hackman som 31-årig änka i spetsen för hela företaget, ett arrangemang som trots kvinnans i allmänhet underordnade ställning var juridiskt möjligt. Firman och familjen fortlevde och växte: sågar, cikoriefabrik, stadsfastigheter, lantegendomar, export av sågvaror, import av salt, på egna fartyg – ett verkligt mångbranschföretag.

Sonen Johan Friedrich d.y. över-

tog ledningen 1829, tillsammans med Paul Wahl, men modern styrde och ställde i bakgrunden under årtionden, i stort och smått. Hon hade ett utpräglat "sinne för affärer", för lönsamma satsningar och innovationer, för ny teknik och därtill en förmåga att värva dugliga medarbetare.

Bland adeln och det högsta borgerskapet i Viborg var änkekonstulinnan en självskrivna grande dame, som ägnade sig åt välgörenhet och ett ståndsmässigt umgänge i sina två residens, vid Norra vällen och på Herttuaala, där trädgården var hennes speciella skötebarn. Hennes hemmiljö och livsstil utformades med stor omsorg enligt de bästa internationella traditionerna för ett tyskt köpmanshus – familjens och handelshu-

sets språk var under hennes tid obehindrat tyska.

Som kvinnlig storföretagsledare och som tongivande gestalt i stadens sociala liv har Marie Hackman väckt historieforskarnas intresse under senare år, enligt den allmänna kvinnohistoriska trenden på många samhällsområden. Själv förklarade hon sina framgångar med att hänvisa till en högre makt: "Gott hat mir einen männlichen Geist verliehen" – Gud har förunnat mig en manlig anda.

Rainer Knapas



En arkeologisk sensation på Slottet

Vapenplattan från Paradistornet upphittad efter mer än 100 år

Vid utgrävningar bredvid Ingenjörshuset i Viborg gjordes ett unikt fynd: en medeltida kalkstensplatta med Erik Axelsson Totts vapen från Paradistornet. I flera decennier tycktes den vara förlorad efter 1800-talets renoveringsarbeten, precis som en annan platta som avbildar Sten Sture den äldres vapen.

Själva Paradistornet byggdes på 1470-talet av murare från Tallinn, som inkallades av Erik Tott för att bygga stadsmuren i Viborg och Olofsborg i Nyslott. På medeltiden var det vanligt att använda stenplattor med kungarnas eller beställarnas vapen. Tornets fjärde våning hade en fönsternisch där man placerade två stenplattor med Sten Sture den äldres och Erik Axelsson Totts vapen mittemot varandra.

Det är värt att notera att liknande reliefer påträffades vid Olofsborgs renovering. Idag vet vi hur de medeltida plattorna såg ut tack vare finska forskare som arbetade på slottet i slutet av 1800-talet.

Vid renoveringsarbetena mellan 1891 och 1894 byggde man om Paradistornets fjärde våning och vissa trodde att vapenstenarna då fördes till S:t Petersburg och försvann spårlost. Men nu vet vi att den teorin är fel och efter 130 år kan vi beskåda en unik platta med Erik



Kalkstensplattan med det Tottska vapnet (foto: Pavel Poljakov).

Totts vapen från 1400-talet. Efter alla nödvändiga undersökningar och procedurer ska stenplattan bli ett av slot-

tets främsta historiska föremål.

*Alexej Melnov
Natalia Asejeva*



Anton Uno Albrechts ritning av kalkstensplattan från Paradistornet, 1880-talet.

Tito Colliander - Människan bakom böckerna



Författaren **Tito Collianders** (1904–1989) sanningsletande och hans kritiska inställning till banala svar på existentiella frågor tilltalar också dagens människor med en aktualitet som vägrar blekna. Hans självbiografier, men också hans romaner, återspeglar barn- och ungdomsåren i S:t Petersburg, svältåret efter ryska revolutionen och vandringsåren i Europa. Han sammanflätar platser, tider, åldrar och generationer okronologiskt och osystematiskt till en helhet som undflyr entydiga tolkningar.

Bokens författare **Raili Gothóni** (f. 1951) är teologie doktor och docent vid Helsingfors universitet. Hon har publicerat böcker och artiklar om religionspsykologi, diakoni och mångkulturella frågor.



Alla 19 SFV-biografier över finlandssvenskar som inte får glömmas bort finns i lager. Böckerna är ypperliga gåvor! Läs mer, beställ och köp på www.boklund.fi (sök på "SFV") Fråga också efter böckerna i bokhandeln!

Den stora konferensen Nystadsfredens arv diskuterades på Slottet



Professor Kimmo Katajala (Östra Finlands universitet) håller föredrag vid konferensen i Tyghuset, 7 oktober 2021 (foto: Alena Golovach).

områdena. Särskilt mycket uppmärksamhet ägnades åt fredens kulturarv i form av gränstenar.

Sveriges generalkonsul i S:t Petersburg, Jan Lundin öppnade konferensen med ett tal där han drog paralleller mellan freden och hans favoritrestaurang i Stockholm som heter Den Gyldene Freden. Idag besöker Svenska Akademiens medlemmar den för att diskutera Nobelpriset, och på det sättet kan vi se hur olika historiska händelser kan flätas samman genom tiderna. Finlands konsul Ville Linnala framhävde hur viktigt det är att kunna diskutera vår gemensamma historia med många historiker från olika länder, vilket kan hjälpa oss att undvika ensidiga synpunkter. Ett av de första föredragen hölls av finska Riksarkivets direktör Jussi Nuorteva och handlade om biskopen Jakob Lang. På

grund av coronapandemin fick flera deltagare uppträda online och idag kan man se inspelningen av hela konferensen på Slottets youtube-kanal på både ryska och engelska.

2022 planerar Slottet att publicera en bok med konferensens föredrag på ryska och förhoppningsvis engelska.

*Alexej Melnov
Natalia Asejeva*



Den 7 och 8 oktober 2021 hyste Tyghuset sitt första stora evenemang – en internationell konferens tillägnad Stora nordiska krigets avslutning och Freden i Nystad som slöts för 300 år sedan. Bland deltagarna fanns historiker från ryska, finska och svenska museer, arkiv, bibliotek och universitet. Deras föredrag handlade om diplomati, krigsfångarnas återvändande, demarkeringen av gränserna samt ekonomiska och kulturella förhållanden mellan gräns-

VIIPURI-AALTONEN



Palvelemme kaikissa
kuolinpesän asioissa
puh. 050 4727 980

Viipurin Hautaustoimisto • www.viipuri-aaltonen.fi