



Handelsgillet i Wiborg 130 år

Det är inte alldeles vanligt i Finland med långt över 100 år gamla samfund. Några wiburgensiska finns och av dem firade Handelsgillet i Wiborg hela 130 år vid en jubileumsfest den 25 mars 2017.

Gillet grundades av bergsrådet Seth Sohlberg 1887. Det hade kunnat vara fyra år äldre eftersom bokhandlaren, stadsfullmäktigeordföranden mm. Walter Hoving redan då grundade ett gille som dock aldrig tog fart; tiden var inte mogen. Men då Gillet på nytt grundades av Seth Sohlberg kom det väl igång och hade vid sekelskiftet 1900 redan 280 medlemmar.

Jubileumsfesten den 25 mars 2017 hölls på Svenska Klubben i Helsingfors som tillhandahöll stilig lokalitet för jubileet där 55 gillesbröder och 6 inbjudna gäster deltog. *Fransk fågel* serverades traditionellt i Nedre hallen. I Elisabetssalen i andra våningen följde först värmöte med stadgeenliga ärenden vilka snabbt avklarades. Gilllets ordförande Mikael Westerback berättade i sitt hälsningstal om Gilllets fortsatta historia efter grundandet till "den andra wiburgska smällen" den 30 november 1939 då sovjetiska plan plötsligt anföll Finland och bombade bl.a. Wiborg exakt 444 år efter den första wiburgska smällen 1495. Wiborg förlorades två gånger och därmed också Gilllets hus. Det enda som räddades var Gilllets silverkanna som nu är en dyrbar klenod. Efter kriget har Gillet sin hemvist hos det välvilligt inställda Handelsgillet i Helsingfors. Helsingforsgilllets ordförande, gillesbröder Johan Hjelt var med på festen och harangerades. För närvarande har Wiborgsgillet 130 medlemmar och mår bra delvis också tack vare en viss rekrytering av nya gillesbröder från Östra Finlands Nation.

Ordföranden hade ytterligare den angenäma uppgiften att för mötet lägga fram styrelsens förslag att kalla



Carl Fredrik Sandelin, Mikael Westerback, Emer Silius.

tvenne hedersmedlemmar vilket sker ytterst sällan. Bägge godkändes: Carl Fredrik Sandelin med stark Viborgsbakgrund på mödernet har flitigt skrivit om staden i Wiborgs Nyheter, hållit föredrag, senast på föregående jubileum om Seth Sohlberg, och skrivit historiken om handelshuset Hackman. Även den andra nya hedersmedlemmen Emer Silius har oförtröttligt skrivit om Wiborg i WN, särskilt om vandringar i Die Festung. Emer Silius är därtill aktiv i många andra Viborgsföreningar, bl.a. i Tyrgilmuseet och har skrivit historiken om 7 januari-soaréerna 1820–2010 och har årligen besökt dagens Wiborg för att berätta om WN.

Efter mötet och ceremonierna höll professorn i historia vid Helsingfors universitet Henrik Meinander festföredraget benämnt "Stolta stad – Wiborgs roll i det självständiga Finlands historia". På sitt charmanta och historiskt sakliga sätt trollband han åhörarna med att efter en kort återblick betona Wiborgs viktiga roll både politiskt och geografiskt. Landets andra största stad och samtidigt den mest mångkulturella hade en oerhörd viktig roll i Finland vilken dock tvenne gånger gick förlorad i och med krigen.

Det musikaliska inslaget under den solenna akten bestod av fosterländsk musik med karelsk betoning. Sångare ur Muntra Musikanter med soloinslag av Antti Tolvanen och med Henrik Wikström vid flygeln framförde Atenarnas sång, Karelen mitt land, Sillanpää-marschen och Ladoga-musik. Det kan nämnas att de flesta åhörarna inte tidigare hört Karelen mitt land, Sillanpää-marschen och Ladoga på svenska. Texterna hade med stor möda letats fram enkom för Gilllets jubileum.

Middagen som intogs i Spegelsalen bestod av fiskassiett, innerfilé av ox med anklaver och madeirasås, punschbrylépudding med passionsfruktsorbet samt passande drycker varefter följde kaffe avec. De gamla wiburgensiska snapsvisorna klingade väl sedan förre ordföranden Lars-Einar Floman tagit ton.

De nyvalda hedersmedlemmarnas tack framfördes av Carl Fredrik Sandelin. På festarrangörens begäran framfördes endast en hälsning och det blev Teollisuuden ja liikkeenharjoittajain seura Pamaus ordförande, ekonomierådet Kalevi Luukkainen, som tackade för maten, framförde Pamaus hälsning och överlämnade deras nyligen utgivna, förnämliga

Ur innehållet

Anrika och livaktiga wiborgska handelsgillet har igen firat ett jubileum och jubileumsfesten refereras på förstasidan i artikeln *Handelsgillet i Wiborg 130 år*. Nere på samma sida presenteras Tyrgilmuseets *Årets Viborgare 2017: Armas Järnefelt – drivkraft i Viborgs musikliv*. Tidningens ledare och kontaktuppgifter till redaktionen hittas på följande sida som också innehåller en notis om fjolårets 7 januari-soaré. Festföredraget vid soaréen av historikern och WN-medarbetaren Rainer Knapas återges i sin helhet på sidan 3 under rubriken *Det foråna och närvarande Viborg – Was Bleibt?*

Hela uppslaget på sidorna 4–5 ägnas Viborgs hovrätt. Presidenten för Östra Finlands hovrätt Pertti Nieminen berättar om den tidigare och nuvarande hovrätten i artikeln *Viipurin hovioikeudesta* på sidan 4 medan en tidigare hovrättspresidents öden och dagboksanteckningar redovisas av Mikael Reuter på sidan 5 i *Egid Elfvingen i Kresty*. Där finner läsaren även en kort sammanfattning av *Hovrättshusets historia efter II världskriget*.

WN:s skickliga och välunderrättade lokalreporter Emer Silius har nu vandrat Karjalagatan fram och berättar bl.a. dess fångslande affärshistoria i artikeln *Karjalagatan – krigsskador och kringelöpp* på sidorna 6–10.

En mångsidig personlighet, *Nicholas Roerich – konstnär i Viborg 1918–1919* presenteras på sidan 11 av Anastasia Martynova och Rainer Knapas. I ett resebrev på sidan 12 berättar några svenskar med Viborgsanknytning om en *Vandring i Viborg i farmors spår*. Och på sidan 13 blir vi medvetna om att *I Viborg taltes också jiddisch* i en artikel av Karmela Bélinki om judarna i Viborg och den judiska församlingen.

Historikern Alexej Melnov i Viborg berättar på sidan 14 om *Viborgs tre torn* och vi får här veta hur några av stadens kändaste och synligaste minnesmärken restaureras. Konsulskåren i Viborg behandlas i en initierad artikel av Henrik Degerman på sidan 15.

Boknytt på sidorna 16 och 17 tar bl.a. upp både krigs-, fack- och skönlitteratur med Viborgsanknytning, inte minst den nyaste Viborgsboken, Carl Fredrik Sandelins *Alice och Wilhelm – En Viborgskronika*. Därtill presenteras arkitekt Petri Neuvonens aktuella och intressanta avhandling om Viborgs äldsta stadsdel åren 1856–1939. På sidorna 18 och 19 presenteras våra aktiva *Wiborgsföreningar* som berättar om sin verksamhet under det gångna året. Några aktuella Viborgsnotiser finner vi avslutningsvis på sidan 20.



125-årshistorik *Veljet Viipurista*.

Till kaffet förgylldes kvällen ännu av Jessica Karlsson med sång till gitarrackompanjemang av Petteri Aalto

varefter gillesbröderna efter en eller annan nattgrogg nöjda och belättna sökte sig hemåt.

Årets Viborgare 2017:

Armas Järnefelt – drivkraft i Viborgs musikliv

Armas Järnefelt – kompositör och kapellmästare i Finland och Sverige – bodde i Viborg i två repriser: under sitt första levnadsår 1869 och 1898–1903. Han var näst yngst av barnen i general Alexander Järnefelts familj. Av syskonen blev Kasper (f. 1859) litteratör, Arvid (f. 1861) författare, Erik (Eero, f. 1863) konstnär och Aino (f. 1871) Jean Sibelius hustru, alla kända profiler i Finlands kulturliv.

I Viborg bodde familjen i det Mendtska stenhuset vid S:t Annetorget, med utsikt över slottsbron, slottet och staden. Alexander Järnefelt avancerade 1870 till chef för topografkåren i Finland och flyttade med sin familj till Helsingfors, därefter som guvernör från 1883 till S:t Michel, Kuopio och Vasa. Till Helsingfors återvände han som senator.

Armas Järnefelt blev student från

Kuopio finska lyceum 1887, försökte sig på att studera juridik men valde Helsingfors Musikinstitut i stället. Studierna fortsatte i Berlin 1890 och därefter i Paris. Under tiden i Paris komponerade han sina första orkesterverk och gifte sig 1893 med sångerskan Maikki Pakarinen.

Hans kompositioner följde tidens nationalromantiska strömningar – familjens finsksinnade idévärld bildade här en bakgrund. Järnefelt fann sig stå i skuggan av den musikaliskt mera radikala och originella Jean Sibelius och ägnade sig allt mera åt en karriär som dirigent. Han turnerade som kapellmästare i Magdeburg, Breslau och Düsseldorf 1896–1898 innan han återvände till Finland.

Wiborgs Musikvänner hade grundats 1894 och Armas Järnefelt tillträdde 1898 som dess orkester-



dirigent. Under hans ledning skedde ett stort uppsving i stadens musikliv: symfonikonsert, populära konserter och folkkonserter och andra musikaliska evenemang. Konserterna i Rådhusalen och folkkonserterna i den finska folkskolans stora sal gästades av framträdande inhemska och utländska solister, den lokala pressen sparade inte på lovorden.

En stjärnstund i Viborgs musikliv under Järnefelts tid var svågern Jean Sibelius gästspel den 2 april 1900, då han dirigerade sin nya *Svit för orkester* – med *Finlandia* – i Rådhusalen. Bifallsyttringarna "antago kolossala dimensioner". Järnefelts tid vid Viborgs orkester 1898–1903 höjde dess anseende och bidrog starkt till stadens musikhistoria. Som orkesterledare i Viborg efterträddes han av idel välkända namn som Erkki Melartin, Leo



Funtek, Leevi Madetoja och Toivo Kuula.

Efter Viborgstiden profilerade sig Armas Järnefelt allt mera som operadirigent, först i Helsingfors 1904–1907 och därefter i Stockholm. Som kapellmästare för Hovkapellet (Kungl. Operans orkester) verkade han mellan 1907 och 1932. Efter ett kort direktörskap för Finska Operan fortsatte dirigentgästspelen i många länder. Järnefelt blev en berömd uttolkare av framför allt Sibelius, Wagner, Mozart och Beethoven. I Finland lever hans namn som kompositör kvar i den välkända vagsången *Berceuse*, i många manskörssånger och i den historiska sviten *Korsholm* från 1895.

Rainer Knapas

Sorvalinytt

Talkoarbetet på Sorvali begravningsplats fortsatte för elfte året i följd i början av augusti i föl. Nu har man gått igenom de lutherska gravområdena, fällt trån, röjt buskar och försökt begränsa undervegetationen. Samtidigt har gräset klippts och slyröjning utförts på tidigare uppsnyggade områden.

För första gången kunde man nu ägna tid också åt iståndsätta hittade gravstenar. Stenarna restes, rengjordes och omgivningen snyggades upp. Över det gamla svensk-tyska gravgårdsområdet finns inga kartor eller gravförteckningar bevarade. Stenarna har därför rests på den plats där de hittats, om platsen har varit den

ursprungliga vet vi inte. Vi grävde fram de stenar som synligt stack upp över markytan. Vi hittade nya stenar – och fick nya gåtor att lösa!

Under tidigare år hade jag på den äldsta delen av begravningsplatsen lagt märke till en plats som troligen var en gammal familjegrav. Invid den hade tidigare hittats en sten med inskriften Kapten L. R. Geschwend född 18 6/4 27 död 18 13/4 59 och texten Allt blir gott när hjertat hwilar fromt och fast vid Herrans nåd.

Ovanför den förmodade familjegraven hittades nu en likadan sten med texten R. S. Geschwend 17 19/8 95, 18 11/6 63 om vi tolkade iskriften rätt. Tjugo-trettio meter från platsen

grävdes ytterligare en liknande sten fram med texten R. L. Geschwend född Ehrenmalm 17 12/6 99 18 25/6 62. – Det är av allt att döma fråga om apotekaren Reinhold Samuel Geschwend och hans maka Renata Lovisa.

Fyndet glädde oss: en familjegrav och plats för tre stenar, således mor, far och son! Sedan kom verkligheten emot: någon son till paret med initialerna L.R. hittades inte i något arkiv. Vem var han då egentligen, en släkting? Efterforskningarna fortsätter. Känner någon till den här personen?

Leena Repo

Wiborgs Sångarbröder 120 år



Kören Viipurin Lauuluveikot (till år 1919 Wiborgs Sångarbröder) har fyllt 120 år. Kören grundades i Viborg 1897. Sedan 1944 har kören verkat i Helsingfors.

Jubileumsåret till ära reste kören i maj i föl till dagens Viborg och höll två konserter där, en i Centralfolkskolan anrika festsal och en i Petri-Pauli kyrkan. Dessutom gjorde kören under en vacker värvkväll en nostalgisk rundtur i staden, stannade på några för kören minnesrika ställen och stämde

upp i sång till glädje för sig själv och för stadsborna.

Morgonen därefter besöktes först parken Monrepos som också hyllades med sång. Sedan åkte man till Sorvali gravgård där kören hedrade sin tidigare ordförande Yrjö Rosendals minne med att framföra en sångarhyllning vid Rosendals nyligen reparerade gravsten. Kören leddes av rektor, director musices Urpo Rauhala.

Emer Silius



Ilja Repins Penaty

Under vårt Viborgsbesök sommaren 2016 tog Annica Nordman och undertecknad tåget till Repino (Kuokkala), men missade Ilja Repinmuseet eftersom det var en måndag. Men under besöket i augusti 2017 besökte vi åter Repino. Vi hade sällskap av Annicas tvillingssyster Monica och hennes make Thomas Dahlström.

Ilja Repin (1844–1930) bodde länge i Villa Penaty och är begraven i parken. Alla vet att Kuokkala fick sitt nya namn efter honom. Det kändes bra att vandra genom parken och se villan med hans ateljé växa fram mellan träden. Vi fick en egen kvinnlig guide, som i varje rum, inklusive ateljén, knäppte på en finskspråkig bandad introduktion medan hon själv livligt pekade på de många detaljer som presenterades. Fotografier visades också på dukar. Vi såg bland annat Repin ta emot sina vänner och bjuda dem på en måltid. Det kändes hemtrevligt. Dagen i Kuokkala–Repino avslutades med lunch på Stroganoff och en vilostund på sandstranden med Kronstadt skyttande vid horisonten.

Den 10 augusti var Monrepos vår sista sista programpunkt denna gång. Renoveringen av byggnaderna har inte avancerat. Men vi vandrade i parken och längs stranden samt hälsade på gamle Väinämöinen. Givetvis hade vi redan hunnit med Slottet, Konstmuseet och Aalto-biblioteket m.m. Det finns mycket i Viborg som man aldrig blir trött på att återse.

Carl Fredrik Sandelin

Fartyget Korolenko förstördes

Det tidigare kryssningsfartyget Korolenko, som under en längre tid har legat vid kajen alldeles intill hotell Druzjba och verkat som härbärge för resande, fattade eld natten mot den 31 juli i föl. Hotellets luftkonditionering måste stängas för att den starka röken inte skulle tränga in i byggnaden. Fartyget kunde inte räddas utan totalförstördes. Vraket fick en slagsida och sjönk och ligger nu på Salakalavikens botten.

Fartyget hade inte på en tid varit i användning som resandehem och brandorsaken var åtminstone i början oklar. Det har inte heller hörts något om eventuella personskador.

Emer Silius



Viipurin Hautaustoimisto

Runeberginkatu 56, 00260 HELSINKI • puh. (09) 493 538
Ruusulankadun kulmassa vuodesta 1941

Hautauspalvelu Aaltonen Oy

Vieraskuja 4, 02770 ESPOO • puh. (09) 805 5211
Espoon seurakuntien palvelukeskuksen vieressä

www.viipuri-aaltonen.fi



Kotimainen täyden palvelun perheyritys

De färskaste salladerna och örterna

- från Järvikylä

www.jarvikyla.fi Makuja Järvikylästä



Nya SFV-biografier



Folkbildaren **Johannes Klockars** (1867–1932) levde då det unga Finland insåg utbildningens betydelse för en större medborgarjämlikhet. Hans arbetsfält var nya skolor, föreningar, tidningar, handböcker – och ett utvidgat samarbete på ett brett kulturfält. **Anders G. Lindqvists** heltäckande biografi visar att Klockars var en idealist, men ingen världsfrånvärd drömmare. Han åstadkom mycket, tack vare en imponerande arbetskapacitet och produktivitet.

Martin Wegelius (1846–1906) grundade Helsingfors Musikinstitut, föregångaren till Sibelius-Akademien. Men hans egna ambitioner som tonsättare och dirigent överskuggades av personliga motsättningar under det nationella identitets-sökandet i slutet av 1800-talet. **Lena von Bonsdorffs** biografi visar att Martin Wegelius envisa kamp i ett svartvitt ideologiskt klimat kan vägleda oss även i dagens polariserade identitetsdiskussion.



Pris 15 euro. Alla SFV-biografier finns i lager.

Fråga efter böckerna i bokhandeln eller beställ på redaktion@sfv.fi, tel. 09-6844 570

Mer information: www.sfv.fi/bok

Stöd svenska kultur- och bildningssträvanden!

Bli medlem i SFV:s understödsförening! Årsavgift endast 15 euro.

SFV tar emot donationer och testamenten och ger gratis sakkunnig hjälp.